

## Peter

Op zondag 10 oktober overleed Peter van der Schoor. Sommigen zullen weten dat zijn gezondheid de laatste jaren niet honderd procent was, maar toch komt zo iets onverwachts en altijd te vroeg.

Peter was mij dierbaar. Hij was degene die me m'n eerste werkplek als tandarts aanbood en me voor m'n gevoel altijd is blijven volgen. Dat mijn ouders hem kenden als collega, we beiden op dezelfde middelbare school in Harderwijk zaten, ik in het tennisklasje met z'n jongste dochter zat en mijn eigen vader ook Peter heet, maakt de binding extra bijzonder.

M'n eerste herinnering aan Peter was toen ik als kind met m'n ouders en broertje in een hotel te Garderen was uitgenodigd voor een feestelijke gelegenheid waarbij kinderen met skelters door de gangen reden. Eenmaal volwassen, heb ik onder meer met hem samengewerkt voor de ACTA College Tour en was hij de afsluitende spreker op mijn laatste Kickstart event op de OceanDiva in 2019. M'n laatste herinnering aan Peter is een overvloed van liefde, waardering en dankbaarheid die ik over al die jaren dat ik hem heb mogen kennen, voor hem voel. In fysieke vorm heb ik Peter nog live in actie mogen zien tijdens mijn mas-



terclass op 30 april. Waarbij Peter aangaf het echt een feestje te vinden na de lockdown, om weer live voor een groep jonge tandartsen te mogen staan. Ook was hij vooralsnog de laatste gast in mijn podcast. Waar velen hem kennen van zijn tandheelkundige bijdragen en prestaties, voel ik vooral de herinnering aan wat voor bijzonder, mooi en kleurrijk mens Peter was. Met Peter in de nabijheid was het nooit saai. Zodra hij de ruimte binnenstapte, voelde je zijn aanwezigheid en zette je je schrap op wat nu weer komen zou. Peter was altijd 100% zichzelf, en daarmee was hij voor mij een voorbeeld.

De schok was dan ook groot toen ik op 7 oktober ter voorbereiding op een volgende masterclass om 23.45 uur hoorde dat het heel slecht met Peter ging, en hij waarschijnlijk die week nog zou overlijden.

Waar mijn ratio zei de volgende ochtend met Implacademy te bel-len, gaf m'n gevoel aan Peter die

avond nog een berichtje te sturen, voor het geval dat. Ik koos voor het laatste, daar ik geen spijt wilde hebben de mogelijkheid tot afscheid nemen van iemand die me zeer dierbaar is voorbij te laten gaan.

Om 23.59 uur stuurde ik hem een spraakbericht van 3 minuten en 12 seconden, waarin ik hem bedankte voor alles wat hij voor mij heeft betekend en de waardering die ik voor hem voelde uitsprak. Dat ik hem nooit zou vergeten, en hij altijd een plekje in mijn hart zou hebben.

De volgende ochtend ontving ik al vroeg een berichtje van zijn vrouw Gerda: 'Ik heb het hem nog laten luisteren, maar of hij het gehoord heeft weet ik niet...'

Op maandag 11 oktober hoorde ik dat Peter de dag ervoor was overleden. Tegelijk voelde het alsof ik wel degelijk afscheid van hem heb kunnen nemen.

"Het overlijden van onze dierbaren is niets anders dan het overgaan van hun fysieke vorm op aarde, naar de harten van hun dierbaren," zoals rouwexpert Manu Keirse zegt.

Peter, bedankt voor alles wat je voor me hebt betekend. Voor altijd een plekje in mijn hart.

*Stephan Tjiook is tandarts & coach en founder van DNTSTRY University: blij middels maandelijkse masterclasses in verbinding met studiegenoten en collega's voor een leven lang inspiratie, plezier en groei in je tandheelkunde. Meer informatie: [dntstryuniversity.com](http://dntstryuniversity.com) ■*